



Jeppes har deltaget i en lang række stævner, vundet mange medaljer og har senest fået pokalen som Årets Ungdomsroer. På billedet ses Jeppe midt i DM Marathon i Kajak. Til maraton skal kajakken være 5,20 m lang og vægten være minimum 8 kg.

Fra nederlag til sejr

Flere og flere børn og unge med ADHD dyrker sport for at få noget plads at boltre sig på uden at nogen ser skævt til dem. En af dem er 14-årige Jeppe Mejer Søttrup Christensen, der har stor succes som kajakroer.

Af Mads Peder Nordbo

Jeppes har været gennem hele møllen med et antal af både små og store nederlag. Som mange andre børn med ADHD har han haft mange dårlige oplevelser med både pædagoger og lærere og i det hele taget hans omgivelser, der ikke kunne forstå ham. Derfor har Jeppe i perioder også haft det så skidt, at han har følt, det ville være lettere for alle, hvis han ikke vågnede op næste dag.

Problemer med folkeskolen

Som forælder til et barn med ADHD er det meget smertefuldt at se sit barn trives dårligt. Derfor prøver man naturligvis at skabe bedre rammer. Jeppe flyttede fra en skole, hvor det gik helt galt med samarbejdet mellem både forældre og skole og elev og skole. På den anden skole gik det nogenlunde, fordi Jeppe fik en lærer i børnehaveklassen, der kunne gennemskue ham og forstå ham. Men da han kom i første klasse, gik det helt galt igen. Her fik han en ny lærer, der var helt nyuddannet. Hun havde ikke forståelse for Jeppe og kunne ikke håndtere ham, når han ikke gjorde som de andre børn, og det førte til et meget anstrengt forhold mellem skole og hjem.

Heldagsskolen

Efter en håndfuld dårlige år kom Jeppe efter massivt pres fra familien på heldagsskolen, hvor han gik små to år. Det var det bedste, der kunne ske for Jeppe. Her gik det blandt andet op for ham, at han er meget god til sport, og

det gav ham en masse gode oplevelser. Han begyndte at spille fodbold og lavede masser af mål, men jo ældre han blev, jo sværere fik han det med kammeraterne, fordi han var meget impulsiv og ikke havde en stopklods.

Kajak

Dernæst besluttede han at prøve kajakroing, og det var lige ham. Han får en helt utrolig ro, når han er på vandet og bruger sine muskler. Han er specielt vokset efter han har været til Danmarks Mesterskaberne i kortbane, hvor han deltog i 5 forskellige løb og kom i tre semifinaler og to finaler. Jeppe er kommet så langt med sin sport, at der skal mere til end både forældrene og klubben i Frederikshavn kan tilbyde ham for at komme længere i sin sport. Og derfor leder Jeppe og hans familie nu efter sponsorer, så Jeppe kan arbejde videre med den sport, der har hjulpet ham til et bedre liv. Skulle du have lyst til at komme i kontakt med Jeppe og hans forældre, kan du få en mailadresse via redaktøren for ADHD-bladet.