

Sejltur for 14-18-årige landkrabber og søulke

Mandag den 2. juli mødte 8 friske forventningsfulde op på Træskibshavnen i Aarhus, og forældre eller bedsteforældre kom om bord for at se det store træskib, og hilse på besætningen

Der blev sagt farvel

Der blev sagt farvel til familierne, og turens første stop var Samsø. Alle unge skulle sidde på skibets ruf og være helt stille, når der skulle sejles ud og ind i havn. Det blev hurtigt en naturlig handling at tage redningsveste på, når de kom på dæk. Undervejs blev der lavet mad og serveret snacks og masser af saftevand.

Samsø

Ved ankomst til Samsø var alle på dæk, og der var mulighed for at komme på land og bade, og alle var en del af fællesskabet. Skipper læste godnathistorie fra en gammel bog om, hvordan det var at være sømand i gamle dage, til stor morskab for de unge.

Kylholm

Dagen efter sejlede vi til den ubeboede ø Kylholm, hvor der blev badet, dykket og sejlet ind til land i robåd.

Ebeltoft

Efter nogle timer for anker ved Kylholm sejlede vi mod Ebeltoft. Alle blev inddraget i opgaverne ombord, og fik tilbudt at styre skibet. Det blev besluttet, at vi skulle sejle natsejladts til Aarhus, og undervejs fik forældrene sendt billeder og beskeder, så der var tryghed hjemme på land. Ved solnedgang sad alle unge på ruffet med hver sin skål snacks for at nyde roen og udsigten under dyner og soveposer.

Hjem til Aarhus

Vi ankom til Aarhus omkring kl. 01 om natten. Denne nat var der kun en enkelt ung, der var vågen på trods af at der var smurt en masse natmadder. Alle var blevet søvnige af det sociale liv, aktiviteter og masser af frisk luft.

Da vi efter morgenmaden samledes omkring bordet, var det tid til at tale om turen. De sagde samstemmende, at "det bedste havde været hele turen".

Udtalelser fra de unge

"fantastisk tur",
"hele turen og oplevelsen havde været rigtig god"
"manglede at fange flere fisk"
"vil gerne være frivillig hjælper næste år"

"et dejligt fællesskab og opnået et nyt venskab"
"nydt turen med en masse dejlige mennesker"
"fantastisk tur hele vejen igennem"
"fed tur!"
"fede mennesker og dejlige voksne"
"fin og hyggelig".

På vegne af ADHD-foreningen vil vi sige tak for endnu en succesfuld og fantastisk sejltur med masser af grin, nye kammerater, gode oplevelser og ikke mindst alle de skønne og engagerede unge mennesker vi har været så heldige at låne på dette års sejltur. Tak til alle de unge: Vil-lads, Jasmin, Rasmus, Sebastian, Lena, Simon, Benjamin og Micas fordi vi måtte lære jer at kende og få denne oplevelse sammen med jer.



God sommer!

Skumsprøjt og
sejlerhilsen
fra ADHD-foreningens
turleder Berit, og fri-
villige hjælper Stefan
samt Skipper Rasmus
og bedstemmand Rikke
fra Spejderskibet Klitta

